

Bugünlerden geriye
bir yarına gidenler
kalır,
bir de yarınlar için
direneler



Mevzu

Sayı 2 • Aralık 2013

Hacettepe Hazırlıkta Kaldı

Bu yazıyı kaleme almamın sebebi, üniversitemizde yaşanan sorunlar ve bu sorunlara karşı yönetimimizin tutumu. Size bu sorunların birkaçından bahsetmek istiyorum.

Evet... Hazırlık sınıfı için büyük bir şevkle Hacettepe Üniversitesi'ne geldiniz... Aileniz zorladı belki de. Ankaralıydınız doğma büyüme Ankara olsun benim olsun dediniz ya da Ağrı'dan, İstanbul'dan, Antalya'dan geldiniz. Ama daha Beytepe'ye gelirken lanet ettiniz otobüs sırasına...

Ne yazık ki hazırlık sınıfı öğrencileri okulu selamlamaya sorunlardan başladı; otobüs-yemekhane sırası, depodan bozma sınıflar... Maalesef depodan bozma derken çok ciddi dim... Çünkü YDYO binasının yetersizliğinden dolayı eskiden depo olarak kullanılan yerler şimdilerde üniversite hayalleriyle Ankara yolunu tutan gençlerin sınıfları oldu. Ve zaten kalabalık olan 'sınıflar' bodrum katın havasızlığı, basıklığı derken öğrencileri canından bezdirdi.

Üniversite yönetimi bodrum katlarındaki sınıfların hava sirkülasyonunu kolonlara konulan pervaneler ile çözebileceğini düşünmüş. Ancak sınıflara hava sağlayacak olan makinelerin birisi çalışıyorsa diğeri çalışmıyor. Bu nedenle de yeterli verim alınamıyor. Zaten derslerin çoğu blok şeklinde işleniyor. Bir buçuk saat



#şiirbeytepede

Devrim Yolunda

Kimi zaman
dikenler kanatır
ayaklarımız,
kimi zaman
yılanlar, çıyanlar
çıkarc karşımıza,
bir bakarsın
hain kurşunu gelmiş
başına,
Ya da
sıkıştırmışlar seni
köşe başında...
Ama sevdalanmışız
devrime bir kere;
sakınmadan, korkmadan!
Kimine göre çocuk
yaştayız,
kimine göre
aklı bir karış havada;
yine de yürüyoruz
devrime
çıkarsız ve riyasız
yürüyoruz güneşe...

Furkan ALAGÖZ



Murat X kim ki?

•51 işçiyi işten attım ama kimse benden bahsetmiyor.

Zaten Murat kim ki?

•Yurt yok diyolar, özel yurt yapıyorum yine de yaranamıyorum

Zaten Murat kim ki?

•Araziyi satıcam dedim, “satarsan çarşı karışır” dediler

Zaten Murat kim ki?

Ulan hepimiz oradaydınız!

Geçen günlerde yemekhanede salatadan salyangoz çıktı!

Her gün sabah servis sıralarında, otobüs sıralarında fütursuzca kaynak yapılıyor!



boyunca 40-45 kişinin nefes alıp verdiği tozlu bir ortam düşünün. Sizce ne kadar sağlıklı? Şu an tüm bu anlattıklarım ile elimizde olanları sayalım: kalitesiz eğitim, kalitesiz mekan (ya da sınıf veya derslik artık hangisini seçersen), sağlık problemleri düşünülmeden bodrum katına bir nevi 'atılan' hazırlık öğrencileri...

URAP(University Ranking by Academic Performance) sonuçlarında birinci olmasıyla övünen Hacettepe'nin bu özensiz eğitimi kendine yakıştırıyor olmasını hayli ilginç buluyorum. Gerçi Beytepe'de sorunların çözülmemesine alıştık. Sorunların çözüm süreci de çok ağır işliyor bildiğimiz üzere.

Bir diğer sorun ise ikinci çeyrekte birkaç sınıfın başına gelen sınıfların dağıtılmasıdır. Burada da esas konu, okutman ve sınıf eksikliğinden dolayı eğitimin aksaması ve kalitenin düşürülmesi. Öğrencilerin dağıtıldığı sınıfların öğrencileri zaten orta düzeyde verim alabiliyor derslerden. Dil eğitimi ile övünen Hacettepe, hazırlıkta sınıflardaki öğrenci mevcudunu neredeyse 50 kişiye çıkardı. Sınıf yok, okutman yok, peki Hacettepe neden kendisiyle sürekli övünüyor?

Yönetimin bu sorunlara karşı sorumsuz tavrı ortada. Sayın Hacettepe yönetimi, siz daha hazırlıkta olan öğrencilerinizin sorunları çözemiyor, hatta onlara sorun çıkarıyorsunuz. Sorarım size, okula başladığı andan itibaren böyle beceriksiz bir yönetim ile karşılaşan öğrencileriniz 4 sene sonunda bu okuldan rahat bir şekilde nasıl mezun olacak?

İLOZOVIÇ

Aman Dikkat!

Aman dikkat! Sizin de evinizi polis basabilir. AKP'nin kadın boş bırakılmaya gelmez anlayışından kaynaklanan yeni gündemi: kızlı-erkekli. Bu seferki denetimli-cezalılı hem de. Başbakanın yurt yetersizliğini basamak yaptığı açıklamada yine aynı üslup var. "Kız erkek aynı evde kalmaz. Talimatı verdik, denetimi yapılacak." Başbakan demiş bir kere. Yapılmaz mı? Hemen yapıldı. Adı üstünde "öğrenci evi"nde kalan arkadaşlarımızdan güzelce birlikte kalmanın cezası kesildi. Kadını araç olarak kullanmaya devam yani. Demokrasi gibi kadın da AKP'nin dilinden düşürmediği ve her fırsatta kullandığı ana kavramlardan. Her ne kadar gizlemeye çalışsalar da kuş bakışı olarak nitelendirebileceğimiz bakış açıları ortaya çıkıyor.

Onlara göre eğer kadınsan; 3 çocuk doğuracaksın bir kere. Olmazsa olmaz! Ama hamileyken dışarı çıkma dikkat çekiyor. Kürtaj yaptırılmazsın. Tecavüze mi uğradın, doğur devlet bakar. Sen tecavüze uğradın diye çocuk neden ölsün sen ölüver. Hem kürtaj yaptırırsan tecavüzcü senden daha masum. İşsizlik de senin yüzünden. İş arıyorsun oran yükseliyor. Evdeki işler neyine yetmiyor. Kır dizini, doğur çocuğunu. O yüzden okumana da gerek yok. Okuyorsun erkekler evlenecek kız bulamıyor, çok ayıp. Şiddet görüyorum




#şiirbeytepede

Biz Beytepe'nin şarkı söyleyip; duvarlara, ağaçlara her yere şiir yazan çocuklarıyız. Belki sıra arkadaşınız belki de yemekhane kuyruğunda bir arkandaki kişiyiz, 230 kuyruğunda elleri ceplerinde bekleyen, belki de çimlerde oturmuş sigara içen. Biz her yerdeyiz, şiir her yerde, şiir Beytepe'nin her yerinde! Tek yapman gereken daha dikkatli bakmak ve görmek.

Sen de bize katıl ve Beytepe'yi şiirle renklendir...

Sen yoksan bir şiir eksikiz...

#şiirbeytepede

 /siirbeytepede



[f/mevzufanzin](#)

MEVZU
bir
HAZIRLIK KOLEKTİF
üretimidir.

4/8

Aman Dikkat!

deyip durma, abartıyorsun. Aile ve sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in de dediği gibi kadına yönelik şiddet algıda seçicilik. Şiddet yanlış olsa kadın destekler miydi hiç? En önemlisi örtüneceksin. Unutma örtüsüz kadın perdesiz ev gibidir. Ya satılıktır, ya kiralık!

Bu fosilleşmiş iğrenç zihniyetin kızlı-erkekli evlere para cezası kesmesi bile şaşırtıcı. Bu kafayı bu ceza pek tatmin etmez. İzin verildiği sürece yeni cezalar kapıdadır yakında görürüz. İzin vermek demişken, belki de olayların en güzel tarafı bu gerici saldırılara kızlı-erkekli cevap verilmesi, beraber direnilmesi. Duymuşsunuzdur Antalya'da kızlar okullarındaki etek yasağını protesto etmek için yürüdüler, erkekler de etek giyerek en güzel desteği verdiler. Kızlı- erkekli meselesi de ters etki yaptı haliyle. Camlara, kapılara "Biz de bu evde kızlı-erkekli kalıyoruz." Şeklinde yazılar asıldı. Ayıralım derken birleştirme harcını atıyorlar farkında değiller. Olay sadece kadını gündemde araç olarak kullanmak. Kadını bu kadar kullandıktan sonra da 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde göz yaşartıcı konuşmalar duyuyoruz. Bu da 364 gün nasılsa benim 1 gün de onların oluversin mantığı. İşte kadına bakış açısı.

İktidarları sırasında o istedikleri durakta incekleri tramvay yolculuğu boyunca gördüğümüz gibi kadınlara da ihtiyaçları var. Yalnız inerken kadınların ayağı mı takılıp düşer, yanlışlıkla tramvayda mı unutulurlar, o kadarını bilemeyiz. Kadın tramvaydadır sonuçta.

Merve ÖZEŞ

5

Bilimin Tozlu Tarihi

Bir gün Kuşadası'na giderseniz, şüphesiz ilk gideceğiniz yerlerden birisi Davutlar Milli Parkıdır. Hikayemiz ise parkın hemen karşısında görülen sevimli “Sisam” adasında başlıyor. Bu adada M.Ö. 582 yılında zengin bir ailenin çocuğu olarak Pythagoras, yani tanıdığımız adıyla Pisagor doğdu.

Gençlik yıllarında özel hocalardan ders alan Pisagor, 20 yaşına geldiğinde ise “Hocalardan öğreneceğim yeter, ben dünyayı gezmek istiyorum!” diyerek babasından yüklü bir harçlık alıp Babil'e gitti. Babilden, Hindistan'a ve oradan Çin'e gitti. Burada Hint ve Çin matematiği ile tanıştı. Daha sonra kendisini meşhur edecek dik üçgen teoremini burada Çinlilerden öğrendiğini tahmin ediyoruz, çünkü o sırada Çinliler dik üçgen teoremini çoktan biliyorlardı. Daha sonra zamanın modasına uyarak Mısır'a ve İskenderiye'ye gitti. Burada matematik bilen rahipler ile tanıştı. Rahiplerle sohbetleri sırasında Çinlilerden öğrendiği dik üçgen teoremini anlattı, teoremi kendisininmiş gibi anlatmış olacak ki bu olay onun adını matematik tarihinin ölümsüzleri arasına soktu.

53 yaşında Sisam adasına geri döndü ve burada kendisine müritler topladı ve müritleriyle beraber İtalya'ya göç edip dostluk üzerine bir tarikat kurdu. Bu tarikatın inancına göre evrendeki herşey sayılarla idare ediliyordu. Bu yüzden ilk başta sayıları incelemeye

6!



Hayır mı gardaş?

Mevzu'muz var!

Doğrudur, mevzumuz var. Bir şeylerden rahatsızsınız elbet, var bir dürtenimiz.

Nasıl olmasın?

Bir kurda iki kere kalınca okul hayatımızın bittiği bu hazırlık sisteminde nasıl olmasın mevzumuz?

Mario gibi puan toplarken bizler ve işin ucunda yokken prensler/prensesler, nasıl olmasın mevzumuz?

Yaz gelmişken kampüsümüze ve sevgililer el ele-diz dize otururken çimlerde, aklımızın köşesinde devamsızlık, bizler izlerken pencerelerde, nasıl olmasın mevzumuz?

Oturduk, yazdık mevzumuzu. Şu binada olması gerekip de olmayan ne varsa da kattık içine. Kariyer günleriyle kafasını bozmuş takım elbiseli “iş adamı” özentisi “öğrenciler” gibi değil de; kravatı kafasına takan, gömleğini asla pantolonunun içine sokmayan liseliler gibi takıldık.

Şayet bizdensen, bizim gibiysen, varsa bir mevzun, buyur gel sen de:

mevzufanzin@gmail.com

3/8

Muhteviyat



- 3/8 Manifesto
- 4/8 Mevzu?
- 5/8 #şiiirbeytepede
- 6/8 "Murat kim ki?"
"Ulan hepiniz
oradaydınız!"
- 7/8 Devrim Yolunda
- 8/8=1 Kapak



- 2 Hacettepe Hazırlıkta
Kaldı
- 4 Aman Dikkat!
- 6 Bilimin Tozlu Tarihi



2/8

Bilimin Tozlu Tarihi

başladılar, fakat daha ilk başlarda buldukları şey onları da şaşırttı. Kenarları birer birim olan bir dik üçgen çizdikleri zaman hipotenüs'ü -kök2- birim çıkıyordu. Bu sayıyı iki tam sayının oranı olarak yazmaya çalıştılar, çünkü o zamanlar her şey tam sayılarla ifade ediliyordu. Biraz daha üzerinde çalışınca bunun mümkün olmadığını anladılar ve bu onları daha da heyecanlandırdı. O kadar heyecanlandılar ki bu konuyu iyice anlayıncaya kadar tarikat dışında bu konunun konuşulmasını yasakladılar. Günümüzden 2500 yıl önce bile bir bilgi, küçük bir grubun elinde güç oluşturabiliyordu. Pisagor'un tarikatı kendisinden sonra da devam etti. Nihayet bir gün çok tanrılı dine inanan bir grup, Pisagor tarikatını bir toplantı sırasında bastı ve onları gökyüzü hakkında fikirler sunup tanrıların işine karıştıkları için katletti. Böylece Tanrı'nın işine karışılmayacağı ve gök bilimleriyle uğraşılmayacağı ibret-i alem için sergilenmiş oldu. Bu cinayete katılanların hiç birinin ismi günümüze kalmadı, fakat Pisagor ve dik üçgenleri tarihin derinliklerinden, 2000 yıl öteden, hâlâ bizimle dost.

Berkay AYDIN



Bir bira içmek istiyordu
Kaç gündür
Masaya biranın
dökülüşünü koydu

Edip CANSEVER

8/8=1